

Over de schreef.

Darwin: miskend in onze regio.

De media berichtten de laatste weken uitvoerig over gemeentelijke besluiten en dwalingen in Bergen op Zoom, Reimerswaal en Woensdrecht. Om over 'hogere' machten als Antwerpen of Provinciale Staten maar te zwijgen. Het lijkt Rome wel, van waaruit zogeheten 'onfeilbare' besluitvorming, eveneens voor ophef in de media zorgde.

De mens anno 2009 lijkt niets geleerd te hebben van Charles Darwin, wiens 200^e verjaardag we dit jaar herdenken. Let wel, slechts herdenken. Want de belangrijkste boodschap van Darwin die we allemaal kennen, wordt in de dagelijkse praktijk bewust niet toegepast.

Charles Darwin concludeerde dat *de mens een diersoort is die niet boven de natuur staat, maar daar een onderdeel van is.* Een briljante, niet te weerleggen of te ontkennen conclusie. Sinds medio vorige eeuw heeft scholing, emancipatie en secularisatie bij het merendeel van de bevolking er toe geleid dat we niet langer geloven in een schepping van zes werkdagen. Niettemin lijkt het merendeel van de bevolking daar nog wel van overtuigd. Niet zozeer dat men nog denkt dat de aarde in zes werkdagen is geschapen, maar wel dat God op de zesde dag de mens schiep. Als kroon op zijn werk. Naar Zijn gelijkenis.

De blijkt althans uit de besluiten die genomen worden door mensen, die lijken te denken dat ze zelf 'goden' zijn geworden. Gods eigen plaatsvervangers op aarde.

In ieder geval vinden we deze 'goden' in Bergen op Zoom, Reimerswaal en Woensdrecht. Creationistische scheppingsdrang voert alom de boventoon.

In het belang van slechts één diersoort, de mens. Geen erkenning dus van Darwin's briljante boodschap dat *de mens een diersoort is die niet boven de natuur staat, maar daar slechts een onderdeel van is.*

Ton Linssen (u weet wel, van Lijst Landroof), vindt dat vogels maar elders moeten broeden. Op een te creëren eiland i.p.v. op Noordland waar hij (ondermeer) zijn expansiedriften wilt botvieren en de mens superieur acht boven de natuur.

Ongeacht de roep om stiltegebieden en open polders, zoekt Reimerswaal naar een locatie voor een 'geluidssportcentrum' nabij de Grensweg en is Woensdrecht vrijwel altijd bereid tot alle denkbare concessies vanwege het 'maatschappelijke belang' (zoals een compressorstation).

Vanuit hun luxe airconditioned werkplekken besluiten onze geconditioneerde bestuurders en ambtenaren vrijwel primair in het belang van slechts één soort: de mens.

Natura 2000, de Habitat richtlijn, de Vogelrichtlijn, de Ecologische Hoofd Structuur of andere richtlijnen, zijn er alleen om hersenspinsels te bedenken, teneinde alsnog beslag te kunnen leggen op die – economisch waardeloze – overgebleven natuurgebieden.

Horen, zien en ruiken onze belangenbehartigende besluitvormers dan niets?

In het laatste driekwart jaar van 2008 bemerkten inwoners in de Zuidwesthoek het volgende:

31/3 stank, 1/4 idem, 4/4 stank, 30/4 stank, 1/5 idem, 2/5 idem, 4/5 geluid, 5/5 geluid, 7/5 geluid, 20/6 stank & geluid, 21/6 idem, 22/6 idem, 2/7 geluid, 8/7 fakkelt, stank & geluid, 9/7 geluid, 10/7 stank, 3/8 stank,, 6/8 tot 17/8 geluid, 9/8 stank, 20/9 stank, fakkelt & geluid, 25/9 stank, 9/10 stank, 10/10 idem, 15/10 stank, 17/10 stank, 15/11 stank, 17/11 stank, 4/12 stank, 8/12 stank & geluid, 13/12 stank & geluid, 18/12 stank & fakkelt, 19/12 fakkelt, 23/12 stank.

Dieren en planten kunnen niet praten, noch ons leefklimaat beïnvloeden. Onze bestuurders kunnen en doen dat wel. Maar waarom vrijwel alleen met creationistische scheppingsdrang?

Waarom hebben andersdenkenden die Darwin's conclusie wel erkennen en toepassen, in ieder geval volgens Ton Linssen, 'een plank voor hun kop'?

Darwin's gedachtegoed wordt vrijwel volkomen miskend in de gemeenten rond de Schelde.

Hopelijk zorgt het Darwin jaar voor een *turn-around*, waarbij uitsluitend menselijke belangen niet langer boven de natuur gesteld worden. Maar minimaal gelijkwaardig worden behartigd.

Eric Conscience.

